

En landkrabba och två sjöbjörnar

Den 3 september stod det Markrill i Barsebäck på programmet. Strålände sol och vind så segelentusiasterna var nog nöjda och jag hade investerat i ett havsfiske spö, med tillhörande rulle samt några pilkar dagen till ära.

Dan Jeppson hämtade upp mig på avtalad tid och vi var ivriga att komma iväg men så ringde Jan och meddelade en smärre försening men vad gör det en dag som denna för vi ska ju ut och fiska.

I Barsebäck var det mycket folk och båtar som skulle i och titta på Americas cup segeltävlingarna, dessa var inne på den näst sista tävlingsdagen.



Rally-Kalle gör sig redo för full gas.



Överlevnadsdräkten verkar vara varm, eller hur Dan ?

Dan höjde förväntningarna när han berättade om sin Torsktur veckan innan. De hade haft ett kanon fiske. Vi satte oss på bänkarna för att fika och titta på de som kunde lägga i båtar och de som trodde att de kunde.... i väntan på Janne och båten. Han dök dock upp efter ett tag. Det man inte har i huvudet får man ha i gasfoten.....

Vi fick båten i vattnet och började åka ut mot torskställena söder om Ven. Sjön var rätt gropig och Janne gillar att köra båt så både Dan och jag önskar att vi hade haft ett njurbälte eller en bekvämare båtfärd. Efter 10 min var vi på plats där Dan hade haft kanonfisket veckan innan och vi släppte ned våra hackel och drev med vinden.

Sillen var på hugget men Torsken uteblev. Vi flyttade oss norröver närmare Ven vid någon gul/svart pinne i vattnet och där fanns torsken och Sillen. Jag bytte och körde bara med Torskhackel (sill finns på burk med goda inläggningar). Dan körde med sillkackel och drog en hel del sill (som vi fick ta del av på julfesten som en ingrediens i Janzonen).

Janne försökte meta Makrill men fick Näddgädda (Horngädda på skånska) i stället. När vi ligger där driver och guppar i vågorna, pillar med grejorna, byter hackel och pilkar, njuter av solen, tittar på segeltävlingen och imponeras av deras gigantsegel så ändras färgen på en viss landkrabba från härligt sommarbrun till mer vitgrön nyans. Men efter en stunds stirrande på horisonten och nedtvingande av smörgås samt en förflyttning med båten så lättade det tillslut. Vissa andra hade alla fall lite småroligt men det får man väl ta en dag som denna. Framåt fyratiden började vi rensa vår fångst och det är inte lätt att stirra ned i byttan och rensa Torsk men det blev inget mäskande i alla fall. Efter några mätta trutar och när vi äntligen fått ordning på våra grejor drog Jan ”rally-kalle” Melin i gång vidundret och mot hamnen han styrde i full fart så båten studsade på vågtopparna.

Äntligen stabil härlig fastmark under fötterna men en dock det var en härlig dag på sjön och så snart man har återhämtat sig så är man sugen på mer torskfiske. Dagens fångst får väl betecknas som okej ur en landkrabbas perspektiv. Jag fick femskapliga som en Stockholmare med en stor dyr båt ville köpa men jag hänvisade till fiskdisken på Kvantum.....



Anders ser ut att njuta av dom väldoftande torskångorna.

Ps veckan efter denna tur investerade jag i ett akupressurband som man ska ha runt handlederna som trycker på en punkt som ska lindra ev. åk/sjösjuka. Jag har testat både på X-2000 tåg och på sjön, dock ej fullt så gropig sjö som denna tur men lite ändå och det lindrar (tror jag). Vid datorn. Anders Ekdahl.