

Mörrum 3-4-5 juni

För ovanlighets skull hände det. Våra önskemål infriades genom att *Utlottningen av Dagskortet* utföll till vår favör. Vi blev tilldelade fem stycken dagskort till den helg som Janne angivit som reserv. Jannes appell om att anmäla sig fick snabbt respons i form av Kent Lindell, Thomas Stridsberg, Bengt O. Andersson samt undertecknad.

Då det var en del år sen vi fiskade senast i Mörrumsån (man får gå tillbaka till förra Årtusendet) gällde det att uppdatera sig vad som gäller i Mörrum nuförtiden. Det letades efter flugmönster, det bands flugor, det skarvades linor inför denna fisketur.

Det visade sig att vi var sent ute och det var svårt att fixa samlat boende i Mörrum men Thomas erbjöd sig att bjuda in hela sällskapet i sin gäststuga på en liten ö i blekingska skärgården. Vi accepterade givetvis detta generösa erbjudande.

Fredagen

Thomas stuga ligger på en ö en kort bit från fastlandet. Dit man sig lämpligen med egen båt med utgång från det vid det här laget välkända Matvik. Eftersom Thomas har en båt till förfogande var detta ett mindre problem. Vi sammanstrålade i Matvik, Thomas med familj med båten på släp.



Utsikt över vattnet och Matvik

Janne meddelade att han dessvärre inte kunde ansluta förrän först på lördagen och gick därmed miste om grillningen.



Lördagen

Mitt i natten väcktes vi av ett öronbedövande oväsen. Det var inte Janne som snarkade med väl regnet som trummade mot taket. Det öste ner hinkvis och snart gjorde även åskan sitt för att höja ljudnivån ytterligare. Ovädret drog dock förbi och vi steg upp till en om inte molnfri himmel så åtminstone en lugn dag. Thomas fru är bussig och ställer upp på att skjutsa oss till fastlandet i arla morgonstund.



På väg över till fastlandet



Kent väljer fluga i god tid

En halvtimme senare har vi parkerat bilarna vid pool 17, och snart är vi igång med fisket. Thomas har laddat för storvilt med ett 15 fots Speyspö. Kent har inte tagit i fullt så mycket, en 14 fotare räcker. Bengt har lånat ihop grejor till denna allra första Mörrumstur. Självt nöjer jag mig med en 12 ½ fotare. Vi är tyvärr inte ensamma vid vattnet men hinner med två varv runt poolen utan att se tecken på aktivitet i vattnet och tar oss därför vidare till 32:an.



Kent och Thomas i väntan på tur



Praktisk detalj vid transport



På väg över spången till Rosendala

Väl framme vid 32:an börjar molntäcket att spricka upp och vi konstaterar att vi har hela poolen för oss själva denna underbara försommardag. En del fisk är uppe och visar sig, dock utom lagligt räckhåll då den håller till ovanför poolskylten.



Thomas kastar över pool 32



Bengt vid pool 32



Kent vid pool 32

Vi hinner med både fiske och fika innan det är dags för lunch. Numera är det Golfklubben som gäller då Laxerian inte längre erbjuder servering utomhus och bojkottas av sportfiskarna. Vi tar dock en snabb sväng förbi invägningen och snubblar över Jani Barna som nyligen utmärkt sig genom att fånga dagens hittills enda fisk, en lax på drygt 8 kg fångad i pool 1.



Invägningen



Nöjd laxakung

Vi gratulerar till fångsten. Dagen lunch vid Golfklubben är om än inte utsökt helt OK, definitivt bättre än Laxerians burgare. Förmiddagen går över till eftermiddag kl. 13:00 och därmed är det dags för sidbyte. Jani ger oss rådet att med rådande låga vattenflöde (under 15 kubik/s) ta oss ner ända till pool 15 och fiska av de nedersta stenarna. Sagt och gjort. Vi slipper dela poolen med så värst många andra och ägnar resten av dagen här. Två man kan fiska de nedersta giftiga stenarna medan den tredje kan vila – helt perfekt. Vi ser någon enstaka fisk som visar sig men på det hela taget är det ganska lugnt.



Thomas vid pool 15



Laxfiske tar på krafterna



Pool 15

Senare på eftermiddagen ansluter Janne och berättar om tre fiskar invägda så här långt. Vi bryter vid sextiden och gör

gemensamt följa till Matvik och den hägrande supén och efterföljande vilan. Det blir en tidig kväll och vi får knö oss samman bäst det går i gäststugan.



Chateau Stridsberg

Söndagen

Utmattade av lördagens intensiva program väljer vi att stiga upp i vettig tid. Frukost, sen packa och röja gäststugan och klockan har hunnit bli 9 innan vi är på plats och spöna tacklade. Det blir pool 1-4-5-7. Janne har stora problem att välja rätt utrustning bland sina laxspön. Det ena verkar mer värdelöst än det förra men till slut fastnar han för det korta – det minst värdelösa.



Jan demonstrerar ett av sina 3 (!) laxspön



Jan och Thomas vid pool 1

Det blir sen lunch och i samband med kaffet dyker Jani upp och kan stoltsera med ännu en fisk, en lax på nästan 10 kg i pool 1. Och vi som fiskade där i förmiddags utan att känna något...



Lunch vid Golfklubben

Janne måste tyvärr åka hem men vi övriga gör Jani följa till pool 17, det bästa valet vi så här pass lågt vattenstånd. Temperaturen är dock OK, 16-17 grader i vattnet så hoppet lever.



Jani byter fluga vid pool 17

Det är en hel del folk i farten och halva poolen är för grund att fiska av, så det blir till att vänta halva tiden. Det är dock inget större problem i sällskap av trevligt folk. Nu visar Jani prov igen på sin lokalkunskap, och krokar på en fisk strax nedanför pumphuset. Det visar vara en hyfsad havsöring som dock sumpas p.g.a. ett klantigt försök av en annan fiskare att hjälpa till med hävningen.



Jani drillar Öring vid pool 17

Vi hinner med åtskilliga kast denna dag men ingen av oss kommer i kontakt med fisk, trots att vi ser flera laxar som precis parkerat strax ovanför brofästet och vid pumphuset. Det gället att presentera flugan på precis rätt ställe sägs det...

Vi hade i alla fall mycket trevligt och tur med vädret. Det var väl litet vatten i Ån men vi slapp i alla fall värmebölja.

/Tord Andreasson