

## Mörrum 3-4 juni 2006

Det hände – igen. Lottningen utföll till SKK:s favör och vi blev tilldelade dagskort till Mörrum. Inte enbart en helg, utan två helger, den 20-21 maj samt den 3-4 juni.

P.g.a. förpliktelser kunde jag inte anmäla mig till den första turen. Med årets vinter i backspeglarna var det nog tur det. Rekordhögt och grumligt vatten, 45 kubik skulle göra fisket än svårare än vad det brukar.

Det visade sig att vi skulle få sällskap av fler och dela boende med Jani och ett antal av hans roliga kompisar. Jan hade inte adressen till huset, men det var inga problem då han hade bott där tidigare och visste att det låg någonstans vid idrottsplatsen. Väl framme fick jag en *deja-vu* upplevelse, visst var det här vi brukade hyra rum för sisådär en tio år sedan. Allt var sig likt; rummen, köket, även värdparet kändes bekanta.

Det snackades taktik och bandsflugor, som, även om fångstrapporterna var tunna, garanterat skulle rendera fångst.

### Lördagen



*Bengt .O tacklar*

Vi börjar på Södra, och intar ettan framåt sextiden. Märkligt nog behöver vi inte dela poolen med särskilt många andra och hinner med fyra-fem varv innan det blir nödvändigt med längre väntetider. Framåt förmiddagen ser vi två lyckligt lottade kommande gående från fyran, bärande på varsin fisk varav en var riktigt grann. Jan

och Bengt O. tar sig vidare nedåt mot fyran och femman medan Anders J och jag fiskar vidare på ettan. Förmiddagen blir till sidbyte utan att någon inom synhåll får kontakt med fisk. Vid ett-tiden samlas vi vid parkeringen för gemensam färd till Golfklubben.



*Anders J vid ettan*

Det som nu sker fick bara inte ske. Jan har lyckats låsa sig ute. På något märkligt sätt har bilnyckeln blivit kvar i skuffen och han har lyckats låsa bilen. Nu är goda råd dyra. Snabbt samtal till Mazda. Såväl Mazda som lokala låsmeden säger ”glöm det”.



*En glad Jan Melin innan episoden med nyckeln*

Anders erbjuder sig att låna ut sin bil till hugade spekulanter, om någon skulle vara sugen att ligga 30 mil på E 22:an denna lördag. Jan kommer på en lösning i form av Melin Senior, som har reservnycklar till Jans lägenhet och därmed tillgång till bilens reservnyckel, och ställer upp på att köra till Mörrum.

Vi kan nu lugnt äta lunch – inte på Golfklubben dock, utan på Laxerian. Nu

händer det osannolika att Jan hittar bilnyckeln som på något vis hamnat djupt ner i en bröstficka i vadarjackan. Nytt telefonsamtal till Melin Senior som troligen redan är på väg. Svaret blir ”Ja, jag är på väg. Jag hör dig dåligt. Jag ringer när jag börjar närma mig”. Som tur var hann Jan förklara läget innan förbindelsen bröts.

Nåväl. Vi kan nu fiska lugnt resten av dagen. En tillförlitlig källa berättar om en skum fisk invägd av ”K.H. K”, rapporterad som fångat i pool 30 men i verkligheten fångad i pool 32...

Upp till Rosendala, blotta synen av 10 bilar på parkeringen får oss att vända ner igen, och förlägga eftermiddagen i pool 17. Vi kämpar tappert, går flera varv utan att någon lax visar sig. En snabb koll på invägningen framåt kvällstid visar att de två fiskar vi såg i morse också var dagens enda invägda.

## Söndagen

I dag är det omvända förhållanden, vi börjar på Norra. Bestämmer oss för Hästhagen, bra drag i vattnet och så gott som tomt på folk. Dessvärre tomt på fisk med.



Bengt O. och jag bestämmer oss för att fiska oss ner, och hinner lägga ett antal kast på de pooler som man normalt aldrig fiskar så här tidigt på säsongen, runt Åkroken och Grindarna. Poolerna är i princip tomma på folk, ser helt annorlunda ut i det här höga vattenståndet och man känner sig som man hade ån åt sig själv.

Vi tar tidig lunch bland golfarna, följt av rådslag. Valet faller på ettan, som dessvärre är upptagen. Som resultat av dessa blir det den sedvanliga svårigheten att bestämma sig vilken pool fiska i. Fyran kan vi glömma, Jan blir kvar vid femman medan Bengt O. och jag fortsätter ner till sexan. Denna pool har av någon anledning dragit till sig en hel del folk i år, det som normalt påminner om en gäddhåla är helt klart fiskbar med tillräckligt med drag i vattnet. Flera laxar har parkerat här och visar sig med jämna mellanrum – en viss Jan Grünwald tog en riktig bamse i slutet av maj. Det bjuds t.o.m. på en nyhet för året i form av en brygga(!) man kan fiska från.



Jani och kompisen Branco

Senare på eftermiddagen splittras gänget upp. Jag provar lyckan längre ner mot 8-9-10-11, tar ett ofrivilligt dopp vid Stora Stenen (varför lämnade jag vadarstaven i bilen?) men en rask promenad ner till landsvägen och över på andra sidan gör att jag får snabbt upp värmen igen. Vid fyran slipper man vada resonerade jag, och här förlade jag resten av dagen innan dags för avfärd hem – som vanligt utan att ha fångat något.

Nästa dag gen en snabb titt på [www.morrum.com](http://www.morrum.com) och konstaterar att det under helgen fångades totalt tre fiskar – detta under högsäsong. En mager tröst, men man får sig en funderare om saker och ting verkligen står rätt till i Mörrum nu för tiden.

Text och foto: Tord Andreasson