

Sensommarfest Beckamöllan, Augusti 2001.

Det var ett glatt gäng som samlades i Sireköpinge för fredagskvälles grillparty. Bondemölla hade varit helt omöjligt att boka detta år. Vi hade inte nått upp i stipulerade 15 pers men det visade sig senare att det nog var ganska bra. Flintastek i riklig mängd med potatissallad. Ett toppenställe att bo på och en kanonfin uteplats. Kvällen blev ganska sen.

Dagen efter var det dags att fiska. Det kom nog som en liten chock för somliga att fiskedammarna låg i andra sidan av byn och att man var tvungen att köra bil dit. Detta hindrade inte oss och eftersom den sena kvällen inte hade blivit alltför blöt så packade vi oss in i bilarna. Väl framme kom nästa chock.

Är det verkligen här vi skall fiska, var den stående frågan. Dammarna var väldigt små och såg inte alltför mysiga ut. Vägen gick precis i kanten på den ena dammen och man kunde bara fiska från ena sidan. 15 pers hade varit helt omöjligt. Jag själv lyckades nog få ihop ett tiotal kast på hela dagen. Björn Ahlberg och Robert Wärff kom igång för fullt och hade hyfsat flyt. Bortsett från miljön så var fisket nog ganska bra. Kenneth lyckades med att få fisk i första kastet.



Ola, Finn och jag beslutade oss ganska snart för att prova på gäddfiskedammen i stället, Finn hade varit där på våren och han hade haft ett mycket bra fiske. Nu var förhållandena dock helt annorlunda och en timmes intensivt fiske gav inget.

Det enda jag hade bestämt mig för var att regnbågsfiske inte var aktuellt. Jag tog mig en titt på den fjärde dammen, den som låg vid stugan. Ingen regnbåge inplanterad och dammen var inte färdig. Mycket vackert läge och lagom stor damm, ett par dagar med grävskopa och detta skulle kunna bli en klar konkurrent till Trollemölla och Bondemölla. Faktum är att grävarbetet skulle börja veckan efter vårt besök. Det kan bli något riktigt bra.

Vi samlade ihop gänget för lunch, vissa beslutade sig för att fortsätta fiska och andra åkte hem.

Sammanfattningsvis så var fisket inte alls i nivå med vad vi hade kunnat vänta. Det gick rykten om att någon av grabbarna kroat en cyklist i bakkastet. På sikt kan jag nog tänka mig att Beckamöllan blir riktigt bra. Reklamen snackar om fyra stora dammar, jag kunde tyvärr bara hitta en. Sireköpinge är en så pass vacker by så att den förtjänar ett besök bara av den anledningen.

Text Jan M Foto Tord A

